



sönmesi gibi evrensel facialardan korkmamıza gerek yoktur. Jesus ikinci gelişine dek dünyayı koruyacaktır.

Nobel ödülü sahibi Jaques Monod'un dediği gibi, insanlar piyango aracılığıyla oluşmadılar, bilakis belli bir amaç ve belirlemeyle Jesus için yaratıldılar. Bu amaç olmadan yaşam hedefini kaçırmış oluruz.

Jesus Christus'un Eski Antlaşma'da yaratıcılığı

Süleyman'ın Özdeyişleri 8,22-24+30 bölümlerinde şöyle yazar: **"Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım ben. Enginler yokken, doğdum ben. Baş mimar olarak O'nun yanındaydım."** İncil'in Martin Luther'in çevirisinde kullanılan "mimar" kelimesi Jesus'un yaratıklar yaratılırken etkinliğine işaret eder. Mezmurlar 102, 26. bölümü Yeni Antlaşma'nın İbraniler 1,10 bölümünde tekrarlanır ve bu söz Jesus için kullanılmıştır. **"Dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır."**

Yaratan eserlerini nasıl yarattı?

Yaratıkların nasıl yaratıldığını soracak olursak, İncil Yaratan'ın metotlarını şöyle açıklar:

- **Tanrı sözüyle:** Mezmurlar 33,6; Yuhanna 1,14

- **Maddesiz:** İbraniler 11,3
- **Tanrı'nın kudretiyle:** Yeremya 10,12
- **Tanrı'nın bilgeliği yoluyla:** Mezmurlar 104,24; Koloseliler 2,3
- **Tanrı'nın dileği üzerine:** Yaratılış 1,26; Vahiy 4,11
- **Tanrı'nın Oğlu yoluyla:** Yuhanna 1,1-4; Yuhanna 1,10; Koloseliler 1,15-17
- **Jesus'un karakter yapısına göre:** Matta 11,29; Yuhanna 10,11

Bu faktörler altı gün içinde etkisini gösterdi. Bunlar tabiat kanununun etkisi altında değildir ve bundan ötürü de inanç yoluyla kavranabilir. Bugünün tabiat kanunları dünyamızın akışını kontrol eder, ama onlar sebep değil yaratılışın sonucudur.

Bize Jesus Christus'la ne verildi?

O, hayatımızı üstüne inşa edebileceğimiz temeldir. Bir yapı tasarruf bankası şu sloganla reklam yapar: "Bu taşların üstüne inşa edebilirsiniz." Christus için de gerçekten şunu söyleyebiliriz: "Bu temelin üstüne hayatınızı tesis edebilirsiniz." Her şeyin sebebi Christus'ta odaklanır: yaratılanlar, İncil, inanç, kurtuluş, barış, ümit, Baba'ya giden yol ve hayatın amacı.

Christus sarsılmaz kayadır (1.Korintliler 10,4) ki, insanların uydurduğu sistemler onda kırılır. Tanrı: **"Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim"** (1. Korintliler 1,19) diyor, o zaman Jesus'un kayasında gerçekleşir. İdeolojiler, ateizmler ve evölüsyon teorileri burada parçalanır. Bugün "Planlayan'ı""Yaratıcı'yı", "Yaratan'ı" ve "Kurtarıcı'yı" çok sert şekilde reddetseler bile, bu sistemlerin yandaşları günün birinde Rab'bin önünde diz çökmek zorunda kalacaklar (Filipiler 2,10).

Neden evölüsyon teorisi tehlikelidir?

O teori, bize sırf yanlış bir dünya görüşü kabulüne aracılık etmekte kalmayıp, Alman yazar Jean Paul'un



(1768-1825) „Siebenkäs“ adlı romanında isabetli bir şekilde tasvir ettiği gibi, bizi ümitsizliğe sürükler: "Tanrı yok... Kaskatı ve durgun bir hiç! Soğuk ve sonsuz zorunluluk! Herkes sonsuz evrenin ölümler türbesinde nasıl da yalnız!"

Evolüsyon teorisi, bu dünyayı Yaratan'sız açıklayabileceğini iddia eder. Ondandır o teori insanları tutarlı olarak ateizme ayartır. Ateizm görüşüyle Jesus'un sözüne göre cehennemde kendimizi buluruz: **"İman etmeyen ise hüküm giyecek"** (Markos 16,16). Bazıları ise evölüsyonu Tanrı'nın çalışma sistemi olarak açıklamaya çalışırlar. Eğer Tanrı evölüsyon yoluyla yarattıysa, o zaman

- İlk insan çifti olan Adem ve Havva olmazdı.
- Günah olmazdı, çünkü "saldırganlık evölüsyonu harekete geçiren regülatördür" (Joachim Illies).
- Tanrı ölümü yaratıcı bir araç olarak kullanırdı.
- Günahkâr Adem ile karşılaştırılırsa, "Son Adem" olarak adlandırılan (1. Korintliler 15,45) Jesus yoluyla kurtuluşa gerek kalmazdı.

Bu sözler gösteriyor ki, "teizm dayanan evölüsyon teorisi" İncil'i temelinden söküp atar ve reddeder. Ondandır dolaylı bu yanlış fikri kökten reddedebiliriz.

Nefes kesici bir düşünce

Jesus Christus'u her şeyin Yaratan'ı olarak tanıdık. O, sonsuzluktan beri var olan göklerin kralıdır. Göklerde ve yeryüzünde bütün güç O'na verilmiştir (Matta 28,28). Bu nefes kesici düşünceyi kavrayabilir miyiz? Golgata'da çarımıtaki adam ve bu dünyanın ve bütün canlıların yaratıcısı aynı şahıstır! Bize olan kavranması imkânsız sevgisiyle kendisini isyan etmeden çarımıha gerdirdi öyle ki, göklerin cennet kapıları bize açılabilin.

Bu teklifi reddedenler, her şeyi kaybederler: **"Bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirse, nasıl kurtulabiliriz?"** (İbraniler 2,3). O'nu kabul eden her şeyi kazanır: **"Sözümü duyup da beni yollayana inanan sonsuz yaşama kavuşur... O ölümden yaşama geçmiştir"** (Yuhanna 5,24). Jesus Christus'a bütün günahlarınızın affı için rica edin ki, Tanrı'nın Yargı Gününde önünde durabilesiniz. O'nu şahsi Yaratanınız ve Kurtarıcınız olarak kabul edin ve O'nun izinden gidin.

Müdür ve Profesör
Dr. Mühendis Werner Gitt



Orijinal yazının adı: Wer ist der Schöpfer?
Yazarın web sayfası: wernergitt.de
Almancadan tercüme: Jasmin Yildiz

Bruderhand-Medien
Am Hofe 2, 29342 Wienhausen, Germany
Homepage: bruderhand.de, E-Mail: info@bruderhand.de

Nr./No. 123-7 – Türkisch/Turkish – 4th edition 2022

WERNER GITT

Yaratan KİMDİR?



Yaratan kimdir?

İzlediğimiz dünya

Canlılar dünyasına bir bakış bize orada son derece hedefe odaklı düzeni gözler önüne serer. Memeli hayvanlar sınıfından olan ispermeçet balinaları yaratılırken öyle donatılmıştır ki, 3000 metre derinliğe dalıp dalgıç hastalığından ölmeden suyun üstüne çıkabilirler. Alaca ağaçkakan ise beyin sarsıntısına uğramadan gagasıyla şiddetle ağaca vurabilir.

Yaşam, organların (örneğin, kalp, karaciğer, böbrek) **çalışır durumda olmasına** bağlıdır. Tam gelişmemiş, gelişmekte olan veya yarı gelişmiş organların hiç bir değeri yoktur. Darwinizm konusunda düşünenler bilmelidirler ki, evölüsyon zamanla çalışır duruma gelebilecek organın amaca göre gelişebileceğini kabul etmez.

Çeşitli göçmen kuşların hava şartlarından, gece ve gündülden etkilenmeden onları hedefe götüren otomatik dümen sistemleri vardır. Örneğin **küçük altın yağmurdan kuşu** kışı geçirmek için Alaska'dan Hawaii'ye uçar. 4500 kilometrelik uçuş için 70 gram yağa ihtiyacı olduğunu Yaratan gerekli enerji olarak çok kesin hesaplamıştır. Ve hatta 6,8 gram yedek yağı da karşıdan gelen rüzgâra karşı önlem olarak almıştır.

Sedefli deniz helezonu içi odalara bölünmüş yuvarlak kireç kabuğunun içinde yaşar. Bu odalar dalma derinliğine göre gazla dolar öyle ki, suda süzülerek yüzebilir. Bizim modern denizaltıları buna



kıyasla çok hantal ve beceriksizdir. Bu hayvanlar normal olarak aşağı yukarı 400 metre derinlikte yaşarlar ve geceleri 100 metreye kadar yukarı çıkarlar.

Birkaç çeşit **mikroskopik küçük bakteriler** protonlarla çalışan ileri ve geri gidebilen elektromotorlarla donatılmıştır. Tasavvur edilemeyecek kadar küçük bir alanda ve tamı tamına sadece altı milyarda bir milimetreküp küçüklüğündeki koli bakterisinin kendi elektriğini üretmek için böyle altı motorlu elektrik santrali, bilgisayar sistemi ve sayısı pek de az olmayan kimya fabrikası vardır.

Canlı hücreler insanların yaptığı makinalardan binlerce kat daha karmaşık ve harika tasarlanmıştır. Onlarda aynı anda binlerce düzenli ve zamana göre birbirine uyan kimyevi işlemler oluşur.

Canlı hücrelerin **DNS-moleküllerinde** bilinen en büyük bilgi yoğunluğuna rastlarız. Eğer DNS maddesinden oluşsaydı, kaç tane cep kitabını bu teknikle bir topluluğne kafası büyüklüğündeki hacme kaydedebiliriz? Bu tamı tamına 15 trilyon nüsha olurdu. Bu kitaplar üst üste istif edilseydiler, 200 milyon kilometre yüksekliğine ulaşırdı. Bu yükseklik de dünya ile ay arasındaki mesafenin 500 katından daha fayladır (=384 000 km).

Uzayda **10²⁵** (=birin arkasında 25 sıfır) sayısında **yıldız** vardır. Hiçbir insan ömrü bu yıldızların sayısını saymaya yetmez. Saniyede on milyar hesap işlemi yapabilen hızlı bilgisayarları saymak için kullansaydık, bunun için tam 30 milyon yılda saymayı bitirirdi.

Sadece bu saydığımız örnekleri inceleyecek olursak, her akliselim insanın kafasına bu harika tasarımların kaynağının nereden geldiği sorusu gelir. Birçok çağdaşın kabul ettiği evölüsyon teorisi, her şeyin maddeden kaynaklandığını iddia ettiği için, tatmin edici bir yanıt veremez. Bu teoriye hücrelerdeki bilgi yoğunluğu, ruh ve bilinç de dâhildir. Enformasyonun tabiat kanununa göre bilgi maddeden oluşmaz ve ondan dolayı da akıllı bir kaynağın, yani iradeli bir yaratıcısının olmasını gerektirir. Yaratıklarda görülen **zekâ ve bilgelik** adeta muhteşemdir. Sonuçta



yaratıkların eserleri sayesinde yaratma gücü olan bir yaratıcının olması gerektiği sonucuna varılır. Burada bir soru ortaya çıkar:

Zorunlu yanıtı nerede bulabiliriz?

Fen bilimi sayesinde çevremizi kapsayan evren ve zamanı çeşitli ölçü ve tartı yoluyla keşfedebiliriz. Yaratılanların sadece ne olduğu incelenebilir, ama nereden geldiği incelenemez. Nereden sorusunun yanıtı insancıl çabaların dışında kalır ve böylece yaratıcısının kendisi yanıt verebilir. Ama Yaratan nerede kendisini tanıttı? İncil'de mi, Kuran'da mı, yoksa dünya tarihinin bir başka kitabında mı? Dünyadaki birçok dinlerin hepsi hakikat olamaz, çünkü onlar farklı ve çelişkili yanıt verirler. Ya dinlerin hepsi yanlıştır, ya da sadece bir tanesi hakikati içerir. Hakikati sınamak için çok önemli ölçüt ise önceden bildirilen kehanetlerin gerçekleşmiş olmasıdır. İncil, yıllar öncesinden bildirilip de sonradan gerçekleşmiş 3268 kehanetin içinde yazılı olduğu tek kitaptır. Bu kadar çok kalite özelliğine sahip bir kitap dünyada yoktur. İncil, diğer yazılmış kitaplara kıyasla özellikle belirtilmiş ve yegânedir. Ondan ötürü İncil bana göre Tanrı'nın insanlara sözüdür. Hemen İncil'de ilk dizisinde Yaratan sorumlusu yanıtlar: **"Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı."** Bu cümle yukarıda zorunlu olan zeki bir kaynakla bağdaşır.

Yaratan'ın şahsı kimdir?

Tanrı her şeyden önce vardı. Uzay, zaman ve maddeden önce Tanrı faildi. Sadece bu cümleyi göz önünde bulunduracak olursak, İncil'in ilk dizesi Tanrı Baba'nın yaratan olduğu izlenimini uyandırır. Tanrı'nın sırf kendisinin yaratan olmadığına yaratılış bildirisi işaret eder: **"Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım"** (Yaratılış 1,26). Kutsal Ruh da burada etkendir. Onun işbirliğini yaratılış bildirisinde görürüz: **"Tanrı'nın Ruhunu suların üzerinde hareket ediyordu."** İncil hepsini birden anlatmaz. Bize genelde sıra sıra bilgi verir. İncil'in Yeni Antlaşma bölümü Tanrı'nın kim olduğu sorusuna ayrıntılı yanıt verir. 1. Korintliler 8,6 dizisine göre Jesus Christus'un yaratma eyleminde rolü vardır: **"Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da Jesus Christus'tur. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı."**

İbranicede "Elohim", yani Tanrı kelimesi İncil'in Yaratılış 1,1 bölümüne göre çoğuldur. Günlük olaylar aracılığı ile yaratılış eylemini benzetme ile şöyle açıklayabiliriz: Biz aile olarak arabayla arkadaşlara gidiyoruz. Geri dönüş zamanı geldiği zaman, baba olarak: "Şimdi biz eve geri dönmek istiyoruz" derim. Ben burada çoğul şeklinde konuşsam bile, sadece bir kişi arabayı sürer anlamına gelir. Sadece şoför aktif olarak direksiyon başında oturup gaz ve frene basmasına rağmen, ailenin diğer fertleri arabada oturur.

Bu basit örnek İncil'de yaratılanların failinin kim olduğunu anlamamızı sağlar. Jesus Christus aracılığıyla Tanrı dünyayı yarattı. İncil'in İbraniler 1,2 bölümünde bu böyle açıklanır. Yuhanna'nın Sevindirici Haber'inin başlangıcında da var olan yaratıkların Jesus Christus sayesinde yaratıldığını belgeler: **"Her şey O'nun (= sözle = Jesus sayesinde) aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı"** (Yuhanna 1,3).

Jesus Christus Yaratan'dır

İncil'in Koloseliler 1,16-17 bölümünde Jesus Christus'un yaratıcılık eylemi hakkında şunları okuruz: **"Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey – tahtlar, egemenlikler, yönetimler hükümlerlikler – O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı."** Görünen maddi dünyada Jesus Christus sayesinde yaratılmamış hiç bir şey yoktur. Koskoca uzay milyonlarca galaksilerle buna dâhil olduğu gibi en ince detaylı canlı hücre veya bir atomun yapısı da dâhildir. Jesus Christus sırf evrenin ve mikroskopik canlılar dünyasının yaratıcısı değildir. O dünyaların da kralıdır.

Buna ilaveten bizim için görünmeyen varlıklar da Jesus Christus tarafından yaratıldı. Gökleri İncil'in melek diye sözünü ettiği yaratıklarla şenlendirdi. Tanrı'nın yaratıklarının çeşitliliği ve düzenliliği onun yarattığı görünmez dünyadaki tahtlar, egemenlikler, yönetimler için de geçerlidir.

Jesus sırf dünyanın Yaratan'ı değil, aynı zamanda dünyanın koruyucusudur. Her şey onda var olur. Dünya yaratıldıktan sonra kendi haline bırakılmadı, aksine O'nun güçlü sözü sayesinde her şey muhafaza edilir ve varlığını sürdürür. Yıldızların çarpışması veya güneşin yanıp

